

Hoe maak je lezen leuk?

Heeft jouw kind moeite met lezen? Wist je dat dat ervoor kan zorgen dat hij/zij het lezen ook niet meer leuk vindt? Logisch, als je iets niet goed kan, vind je er al snel niets meer aan. En dan heb je ineens een probleem, want zonder oefening gaat je kind nog minder goed lezen. En vindt hij/zij er nog minder aan...

Wat nu? Hoe zorg je er voor dat hij/zij weer plezier krijgt in lezen? Hieronder een aantal tips.



Complimenten en prijzen doet wonderen!

Geef je kind een compliment als hij/zij een boek pakt en beloon hem/haar als hij/zij het boek ook uitgelezen heeft. Hartstikke knap toch!

Maak van een boek lezen nooit een straf, dan gaat hij/zij het nooit leuk vinden.

Laat je kind zelf zijn boek uitzoeken. Is het te moeilijk of alleen non-fictie? Geen probleem want als hij/zij geïnteresseerd is, wil hij/zij het juist uitlezen.

Lees samen op een rustig moment. Dat is niet alleen gezellig, het is ook een speciaal moment voor jullie allebei.

Lezen is meer dan een boek met letters. Er zijn moppenboeken, strips, recepten, tijdschriften. Maar ook de ondertiteling lezen van zijn/haar favoriete programma bestaat uit tekst. Dus laat hem/haar ook deze boeken en teksten lezen.

Maak je kind enthousiast voor verhalen. Ga naar de bioscoop voor de verfilming van een boek. Zo ziet hij/zij dat het boek misschien zelfs leuker is dan de film.

Maak het je kind gemakkelijk om te lezen. Leg een linaal onder de zinnen. Lees om en om een bladzijde om de vaart in het verhaal te houden. Gebruik de kleurenklok, een ideaal hulpmiddel om de tijd (15 minuten) in de gaten te houden.